

Οι εντυπώσεις μου ήταν ότι αυτό το βιβλίο, είναι απ' τα λίγα βιβλία που μιλούν για τους δασκάλους με τόση αγάπη. Επίσης μου άρεσε ο τρόπος που μας το παρουσίασαν, επειδή παίξαμε κι εμείς. Για αυτό σας συνιστώ να το διαβάσετε.

Επίσης μου άρεσε διότι στην παρουσίασή συμφετείχαν και παιδιά και γιατί διαφημίστηκαν τα αξιόθεατα του τόπου μου. Τέλος θα σας συμβούλευα να διαβάσετε αυτό το βιβλίο γιατί είναι τόσο ωραίο και θα θέσετε να το διαβάσετε ξανά και ξανά.

Η κυρία Σοφία η συγγραφέας του βιβλίου η Αφροδίτη της Μήδου κλει, μας είπε ότι όταν πήγε για δουλειά στο βιβλίο του Λουβράκιτα ξέρετε η Αφροδίτη της Μήδου ότι γαζία είχε ότι Αφροδίτουδου του θα θα γραφεί στο βιβλίο. Κάνανε θεατρικό

Η παρουσίαση του βιβλίου της κ. Γαλουράκη ήταν πολύ ωραία και διασκεδαστική. Το πιο ωραίο ήταν που παίξαμε εμείς διάφορες σκηνές του βιβλίου. Επίσης μου άρεσαν τα παιχνίδια που κάναμε και τα θεατρικά που παρακοινοθήσαμε από εις δύο δασκάλους. Σας προτείνω να διαβάσετε το βιβλίο της κ. Γαλουράκη «Η Αφροδίτη της Μήδου κλει».

Μας έδωσε να περάσουμε

να διασκεδάσουμε, αλλά και να φάμε.

Επίσης κατανοήσαμε καλύτερα το βιβλίο της Νούφρας σε θεατρικά και παιχνίδια σχετικά με το πολύ ωραίο βιβλίο της που τρέχει ιδιαίτερα την Μίλο.

Έπειτα φυσικά με τη μέγιστη πείρα που διαθέτει είχε καταλάβει πως θα βαριόμαστε αν φας διαβάσει το βιβλίο που έγραψε "Η Αφροδίτη της Μίλο είναι", γ' αυτό το λόγο μας έδωσε μερικά σκετσ με τη βοήθεια της κα. Κατερίνας και της κα. Λιλίαν. Είχαν πολύ γέλια και εννοείται πως το ευχαριστήκαμε. Την ευχαριστού πάρα πολύ και θα ήθελα να την ζευγαρώναίμε κάποια μέρα!

Μας το παρουσίασε παίζοντας διασκεδαστικά παιχνίδια για κάθε κεφάλαιο του βιβλίου της. Σε αυτό μας βοήθησαν και δύο άλλοι εκπαιδευτικοί. Μερικοί από τους δασκάλους μας πήραν μέρος σε αρκετά θεατρικά για να μπορούσαμε να καταλάβουμε καλύτερα το βιβλίο. Η φιλοξενία ήταν γέστη και το απολάυσαμε πολύ.

Όλα τα παιχνίδια ήταν πολύ ωραία και διασκεδαστικά. Έτα παιχνίδια και στο θεατρικό έπαιζαν όλα τα παιδιά αλλά και οι δασκάλους.

Το δεύτερο παιχνίδι ήταν με τα νεφρώματα του σφιδανό και μάργαρο. Ήταν πολύ αβείο. Όταν πήγαμε να φύγουμε μας τον πρόσθεσε τι θυμωμένη ραβάνη το και μας είπε ότι θυμωμένη ζευγαρώσει. Εξώ ένιωσα συναισθημα γαρός και δόνη. Μετα μας κέρασαν και φύγαμε.

Πιστεύω ότι ήταν πολύ καλός άνθρωπος, μας έκανε
ωραία θεατρικά, όπως οι δυο κοπέλες δηλαδή έκαναν θεατρικά.
Η κυρία Σοφία Γαλουριάνη μας περιέγραψε. Η Ελίζαβετ έχει πολλές
συμφωνίες αλλά σαν την κυρία Σοφία δεν έχω γνωρίσει.

Ενώ πάντα ευτυχωμένη. Ελπίζω όλοι οι άνθρωποι
να είναι σαν κι εμένα αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Δεν
είναι συνήθως ένας άνθρωπος, ενώ πιστεύω ότι είναι εξαιρετικός
άνθρωπος. Ενώ πάντα μέσα τρέκλα!!!

Για να μας εξηγήσει το βιβλίο, απει
για να το διαβάσει μας το παρουσίασε
θεατρικά, αυτό είναι που με ξετρελάνε
και ελπίζω και εγώ μέσα στο φανταστικό
βιβλίο που είχε γραφεί με πολύ κόπο

Το πρώτο θεατρικό δύο πειρατές

που προσπαθούσαν να βρουν το θησαυρό. Ένα
άλλο ήταν η ιστορία με το κηφό της
Έριδας όπου οι τρεις θεές λούσαν για το
ποιος θα πάρει το χρυσό κηφό. Μπαίλαμε
πολλά θεατρικά και νομίζω ότι η κυρία
Σοφία αυτά τα πράγματα τα έγραψε για
συγκεκριμένο λόγο. Ήθελε να διδάξει διάφορα
δυνατότητες όπως είναι η χαρά, η λύπη,
ο εγωισμός και η συμπόνια.